

“Een goed gesprek.”



“Het kan elk mens overkomen”

Gesprekken met mensen die iets bijzonders in hun leven hebben meegemaakt.

Een belevenis die verwondering wekt, verbazing oproept of een opmerkelijke emotie met zich meebrengt.

Door deze ervaring te delen kan het anderen inspireren, in beweging zetten of hoop geven.

Een goed gesprek met Walter Matthys en Francien Woets.

Samen eten en drinken in de bijbel – maaltijden als momenten van ontmoeting. Er is een rijke verzameling aan maaltijdverhalen in de bijbel. Abraham en Sara beiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte. Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is.

In zeven bijeenkomsten hebben we deze verhalen verkend en hun betekenis voor ons besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we twee deelnemers geïnterviewd, die hierover vertellen. U kunt de interviews hier zien:

Walter Matthys: <https://youtu.be/VehVO-UaYVM>

Francien Woets: <https://youtu.be/jJHi7qRQ0m4>

Benieuwd naar meer bijzondere verhalen? U kunt ze vinden in de links hieronder.

Egbert Boerma	https://www.youtube.com/watch?v=kJbWpvYtfdA
Ad van Dijk	https://www.youtube.com/watch?v=QaRNFSPqnV8
Greet van der Linden	https://www.youtube.com/watch?v=bxonyiHnNkw
Diederiek van Loo	https://youtu.be/f5VIVTPCHfg
Nico Brons	https://www.youtube.com/watch?v=51n34xc5E8Y
Jan Bank	https://www.youtube.com/watch?v=UIRdI7xa-1w
Watze de Haan	https://www.youtube.com/watch?v=xe1KOIY9Wlo
Annette Boersen	https://youtu.be/yJrdnPai2I
Giny en Dinie	https://www.youtube.com/watch?v=dWqOgUBAwM4
Annemieke	https://www.youtube.com/watch?v=MX9hrIRm3aw