



Edith Stein, impressie van een bijzonder vrouw. Zoombijeenkomst SpiritueelCultureelCentrum 28 januari

“Ik ontmoet in mijn zijn een ander zijn dat niet mijn zijn is”. Dat eerste citaat uit haar werk maakt duidelijk dat Edith Stein (1891-1942) zowel filosofe is als theoloog; ook wordt duidelijk dat haar taalgebruik niet altijd gemakkelijk is. In de zoombijeenkomst van het SCC op 28 januari typeerde inleider Mariéle Wulf Stein in haar eerste jaren als ‘agnostica met een relatie tot het transcendente’. Stein was joodse en bleef trots op haar joodse afkomst. Na het lezen van de autobiografie van Teresa van Avila, bekeerde Stein zich en werd katholiek-karmelietes. ‘Een voorbeeld van een moderne bekering’ aldus Wulf, die een proefschrift over Stein schreef. Stein kwam tot het inzicht dat het innerlijk intellectueel-filosofische zoeken naar waarheid zijn beperking heeft. De ‘existentiële wortels’ van de mens liggen dieper; voor haar werd de waarheid een Persoon, God tot wie je in een relatie staat. Als Jodin en Duitse voelde Edith Stein zich intens betrokken in het drama van de Tweede Wereldoorlog. Ze vluchtte naar het karmelietessenklooster in Echt (Zuid-Limburg) maar was ook daar niet veilig en werd getransporteerd naar Westerbork (ze verbleef ook nog enkele dagen in Kamp Amersfoort) en Auschwitz. Een inspirerende vrouw –heilig verklaard door paus Johannes Paulus II - die meer bekendheid verdient.

Huib Klamer

PS: hieronder link naar Holocaustmonument met een korte herdenkingstekst van Edith Stein:

<https://igniswebmagazine.nl/jodendom/edith-stein-en-het-nationaal-holocaust-namenmonument-in-amsterdam/>