



Desmond Tutu, een blijvend voorbeeld

Desmond Tutu overleed op 26 december 2021, 2^e kerstdag. Deze bijzondere man stond centraal in de bijeenkomst die het Spiritueel Cultureel een organiseerde op 25 februari; inleider was Jan-Bart Gewalt, hoogleraar Afrikaanse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, die zelf lang in Zuid-Afrika woonde en studeerde. In 1984 ontving Tutu de Nobelprijs voor de Vrede. Een opmerkelijke uitspraak van hem: “Als je vrede wilt, praat dan niet met je vrienden; praat met je vijanden”.

Maar zo was Tutu niet altijd. Als jongeman was hij verbitterd naar witte mensen omdat hem kansen waren ontzegd in zijn studie- en beroepskeuze. Tutu maakte een mentale ommekeer toen hij een witte Anglicaanse priester ontmoette met een andere kijk op zwarten. Dat leidde ertoe dat Tutu theologie ging studeren, onder meer in Londen, waar hij heel anders bejegend werd dan hij in Zuid-Afrika gewend was; een anecdote: een politieagent op straat sprak hem aan als ‘Sir’ in plaats van te vragen om zijn identiteitsbewijs. Bijzonder werd Tutu’s rol na de machtswisseling; een explosieve tijd met veel wraakgevoelens bij zwarten. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie probeerde hij wonden te helen. “Vergeving betekent dat je weer kansen krijgt om een nieuw begin te maken.” Maar Tutu was allerm minst soft; hij bleef strijdbaar en onafhankelijk, ook toen er zwarte regeringen aan de macht kwamen. Een buitengewoon mens die een blijvende inspiratie is.

Huib Klamer